

Hike&fly Chamonix, Frankrijk

Para-alpinisme op de **Mont Blanc**

Tekst en Foto's: Erwin Voogt



Om acht uur 's ochtends staan we al in de rij voor de téléphérique de Aiguille du Midi - de kabelbaan die ons naar bijna 3800 meter hoogte zal brengen op de flanken van de Mont Blanc. Het belooft een prachtige dag te worden. En waarschijnlijk de enige dag deze week dat we de spectaculaire vlucht kunnen maken van deze immens hoge startplek. Maar dan kraakt een stem uit de luidsprekers. Door een technische storing kan de lift niet draaien! Wat een domper...



We zijn in Chamonix voor een vierdaagse hike&fly trip, georganiseerd door bergsport instructeur Peter Blokker alias Pedro Verticalo. De omgeving van Chamonix leent zich uitstekend voor spectaculaire, maar toch niet al te zware tochten waarbij bergsport en vliegsport gecombineerd worden. Je hoeft hier geen Chrigel Mauer te zijn om over een gletsjer te lopen en daar vanaf te starten. Voor een start op grote hoogte is uiteraard gunstig weer nodig. En alleen op deze eerste dag zullen de condities geschikt zijn. Daarom gooien we het programma om en gaan we meteen voor de vlucht vanaf de Aiguille du Midi. Totdat blijkt dat uitgerekend vandaag de téléphérique kapot is! Gelukkig heeft dit fantastische gebied nog een optie: de Grand Montets. Die lift doet wat hij moet doen en brengt ons naar 3300 meter. Vanaf de lift is het een paar honderd meter lopen over de besneeuwde gletsjer naar de startplek. Wat een uitzicht over de vallei met Chamonix en de Mont Blanc!

IJle lucht

Het is vandaag een mooie dag, maar nog steeds waait het stevig op deze hoogte. Het weerstation bij de lift geeft een windsnelheid van 30 km/u. Op de start is het een tikje kalmer en de ijle lucht maakt dat starten bij harde wind minder zwaar is. De spullen startklaar maken is echter een crime. Ik heb alleen dikke handschoenen mee en moet die dus uit doen om de karabijnen te openen en dergelijke. Al snel heb ik pijnlijk koude vingers. De volgende keer zorg ik voor dunne binnhandschoentjes die je aan kunt houden. Ik zie wat op tegen de start vanwege de ongemantelde kevlar lijnen die een plakkerige kluwen vormen in de sneeuw. Jaloers kijk ik naar Peter met z'n handzame enkeldoeks AirDesign UFO. Ondanks de plakkende lijnen en harde wind start m'n Swing Astral 7 echter voorbeeldig. In de lucht is het uitzicht fenomenaal. Met wat lichte thermiek vlieg ik langs de rotsen van de Aiguille Verte en steek vervolgens de spectaculaire gletsjer Mer de Glace over. Onvoorstelbaar mooi! Ik ben ook niet meer jaloers op de UFO – die verdwijnt met z'n glijgetal van 7 al snel in het dal... 's Middags neemt de wind toe en maken we nog twee vluchten van de lagere start op de Brévent. Een afsluiting op een zonnig terrasje in Chamonix maakt de dag compleet.

Klimmen op een slinkende gletsjer

De volgende dag gaan we met de tandrad-trein naar de voet van de Mer de Glace. Tenminste, waar de voet van de gletsjer lag, in 1908 toen het spoor werd aangelegd. Inmiddels slinkt de gletsjer meters per jaar en moet vanaf het eindstation een flink stuk afgedaald worden voor je op de gletsjer staat. Eenmaal op de gletsjer trekken we stijgijsers aan en



Vlieg informatie

Gedetailleerde informatie over vliegen bij Chamonix en de diverse restricties die daarbij gelden, is te vinden in de volgende folder: http://www.chamonix.com/pdf/vol_libre_en.pdf

De belangrijkste restrictie is dat in juli en augustus niet gevlogen mag worden bij de Mont Blanc en de noordwanden van het massief (dus de gehele zuidelijke helft van de vallei). Het skiseizoen is de makkelijkste periode voor de hoge startplekken Grand Montets en Aiguille du Midi. Er ligt dan dragende sneeuw op gletsjerspleten en ijzige graten.

Hike & Fly naar Chamonix met Pedro Verticalo

In april 2017 organiseert Pedro Verticalo wederom twee maal een vierdaagse trip naar Chamonix. Tijdens deze korte vakantie wordt gewandeld, geklommen en gevlogen, uiteraard afgestemd op het weer en de condities. Het is ook mogelijk de beide trips te combineren tot een achtdaagse vakantie.

Voor wie? Iedereen die zich aangesproken voelt door voorgaand verhaal kan mee. Je moet uiteraard over een redelijke conditie beschikken, maar je hoeft geen topsporter te zijn of klimervaring te hebben. Tijdens de trip krijg je instructie in de benodigde hike&fly vaardigheden. Vind je je eigen uitrusting te zwaar, dan kun je een lichtgewicht harnas of scherm huren. De klimuitrusting wordt verstrekt door Pedro Verticalo. Er gaat een KNVVL instructeur mee en er kan tandem gevlogen worden. Je hoeft dus niet persé een brevet te hebben. Ook ter plekke kun je besluiten dat je liever meegaat in de tandem dan dat je zelf vliegt. Meer informatie vind je op: <http://pedroverticalo.nl/hike-fly-adventures>. Heb je interesse en wil je op de hoogte worden gehouden, stuur dan een mailtje naar info@PedroVerticalo.nl.



knopen we een touw aan de klimgordels. Als vijf dwergen lopen we met pikfels in een rijtje aan het koord over de gletsjer. Na een uurtje komen we bij een geschikte ijswand. Hier gaan we oefenen met ijsklimmen. In een mysterieus decor van ijs, rotsen en lage wolken beslechten we één voor één de wand van de gletsjerspleet. Makkelijk is het niet, maar krijgt iedereen de fijne kneepjes van ijsklimmen en weer abseilen onder de knie. De derde dag zal het in de middag opklaren – ideaal voor een hike&fly. 's Ochtends lopen we via besneeuwde bospaden en

pistes naar de Brévent. Het is de laatste dag van het skiseizoen, dus we kunnen nog in de zon lunchen bij een restaurant. Dat hebben we wel verdiend na een klim van ruim 1000 hoogtemeters. De wolken gieren door de lucht, maar de nauwe vallei van Chamonix is afgeschermd van de meteowind van meer dan 50 km/u. Op de startplek worden warme bellen van voren afgewisseld door koude katabatische wind van achter. Het berg-dal systeem keert vroeg om in Chamonix. Iedereen komt echter mooi weg en we hebben een prachtige vlucht, lekker dobberen in milde thermiek

na een inspannende wandeling. Wie echter de thermiek probeert uit te melken wordt op circa 100 meter boven starthoogte afgestraft met een turbulente grenslaag tussen het valleisysteem en de harde meteowind. De laatste dag regent het. En dat is eigenlijk maar goed ook, want we zijn moe en voldaan van de drie inspannende dagen. Ik rij met de auto naar huis, anderen shoppen nog een middagje in de sjeke winkels van Chamonix en nemen 's avonds de Easyjet-vlucht vanaf Genève. Zelden heeft een korte trip zoveel voldoening gegeven!

Pancho Amelia

Air Sport Equipment Training



BTW Korting!

Op alle schermen, harnassen, vario's en helmen ontvangt u tot 31-12-2016 de BTW korting. Lees de voorwaarden op de website.



PARAGLIDERS



AIR CROSS G I N

Winkel en Webshop

Winkel open op : Vrijdagavond en verder op afspraak
Adres: Weesperstraat 118 U
1112 AC Diemen - Amsterdam
Email: info@panchoamelia.nl

www.panchoamelia.nl



Randoero Adventures

Deltavliegschool & Shop
www.deltavliegschool.com

Lessen en coaching voor elk niveau
In Nederland, Duitsland en Frankrijk
Aan de lier, in de bergen, aan de kust

Uitrusting, nieuw en tweedehands
Controle, reparatie, service en advies
www.deltavliegschool.com/winkel

Het soarseizoen staat voor de deur

Het lijkt nog ver weg, maar de herfst en winter met mooie soarwinden komen er weer aan. We proberen elk winterseizoen zo vaak mogelijk te soaren aan de Nederlandse kust, in de weekends en ook daarbuiten. De lessen staan open voor iedereen met eigen vleugel. Informatie over de lessen krijg je via de soarmaillijst; aanmelden daarvoor kan op de site.

Theoriebundel voor B2-examen

Toe aan je theorie-examen (13 november!) maar weet je niet goed wat je moet leren? Of wil je gewoon meer weten over aerodynamica, de lucht om je heen en alles wat met vliegen te maken heeft? In onze shop vind je voor € 35 een speciale reader, met alle informatie die je nodig hebt voor je examen. Inclusief een lijstje 'kennen en kunnen'.

EHBO-dag voor deltapiloten op 12 november

Ook dit jaar organiseren we de jaarlijkse EHBO-herhalingsdag voor deltavlieg instructeurs, hulpinstructeurs, liermannen en andere geïnteresseerde piloten, met of zonder EHBO-diploma. Deze is op 12 november in het KNVVL-gebouw in Woerden. Deelname kost ongeveer € 40, afhankelijk van het aantal deelnemers. Heb je een EHBO-diploma, dan krijg je na afloop een herhalingscertificaat.

Randoero Adventures is hét adres als het om deltavliegen gaat. Met 30 jaar ervaring in opleiding, coaching en materiaal. Meer info over deze nieuwtjes? www.deltavliegschool.com/lift